

Oost-Souburg
22-10-2017

Wat is de link tussen
Israël
en
Syrië – Assyrië?

Profetie

Het middelpunt van de profetie is een
Persoon: de Messias, de Heer Jezus
Christus:

*“Want het getuigenis van Jezus
is de geest van de profetie”*

(Openb. 19:10b)

Profetie

Er zijn twee komsten van de
Messias, Jezus Christus:

1. de lijdende Messias

>>de gemeente<<

2. de heersende Messias

ABC van de profetie: Daniël 9:24-27 (v24)

Periode: 70 weken=490jr (1week=7jr)

Betreft: Israël en Jeruzalem

Na 70 weken:

- 1-3. zonde weggedaan
4. Messias regeert
5. profetieën vervuld
6. nieuwe tempel

ABC van de profetie: Daniël 9:24-27 (v25)

Begin 70 weken: Opdracht herbouw
Jeruzalem op 14 maart 445 v.Chr. (Neh.2:1)

7 weken: periode herbouw onder druk volken

7 weken + 62 weken = 69 weken: Messias
(gezalvde) intocht 6 april 32 n.Chr.
(Joh.12:12)

[Berekening: 69 jaar x 360 dagen = 173.880
dagen na 14 maart 445 v.Chr.]

ABC van de profetie: Daniël 9:24-27 (v26)

Na 69 weken: Messias uitgeroeid

Geen 70e jaarweek, uitstel vrede

Tussen de 69e en 70e jaarweek

- het volk: Romeinse legers in 70 n.Chr.
- Jeruzalem en de tempel verwoest
- tot het einde Luk.21:20–24

ABC van de profetie: Daniël 9:24-27 (v27)

70e jaarweek

hij – de vorst die komen zal uit vers 26

verbond – tussen Israël en EU; velen – ongelovige Joden

een week lang – 7 jaar ofwel 70e jaarweek

helft van de week – 3 ½ jaar, grote verdrukking

verbod slachtoffer en graan- of spijsoffer – einde eredienst

gruwelijke vleugel – bescherming bij afgod

verwoester – Syrië / Assyrië; tot de voleinding – totaal oordeel

vast besloten – verwoesting onontkoombaar

de verwoeste – Jeruzalem

De koning van het noorden, Syrië – Assyrië

1. Grote verdrukking – tweede helft 70^e
jaarweek = 3½ jaar **Mat.24:21; Openb.7:14;**
Jer.30:7; Dan.12:1 Begin: **Openb.12:7-9,12**
2. Beest uit de zee – beest uit de aarde – afgod
in de tempel **Openb.13; 2Thes.2:3b-4;**
Dan.9:27; Mat.24:15 Verbond **Jes.28:14-15**
3. De koning van het noorden (Syrië) – Assyrië,
overstroomt Israël **Dan.9:27; 11:40-43**
[**Rusland steunt Syrië / Assyrië Dan.8:23-24**]

De koning van het noorden – Assyrië, de **islamitische** landen: Libanon, Syrië, Turkije, Irak, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgistan, Tadzjikistan, Iran, Pakistan



De koning van het zuiden: Egypte

Captain Blood GNU 1.2 or later

ISLAM

‘De overtuiging dat Israël geëlimineerd moet worden, is een voorwaarde voor het aanhangen van de islam ... Ieder van de functionarissen zou telkens weer moeten herhalen dat we de onvermijdelijke taak hebben om dit kankergezwell – Israël – te vernietigen.’

[Irans ayatollah Seyed Ali Khamenei]

ISLAM

Twee hoofdstromingen islam

1. Soennieten – imam – feilbaar (o.a. Syrië/Irak)
2. Sjiieten – ayatollah – onfeilbaar (o.a. Iran)

Doel islam: islamitisch kalifaat – theocratie onder één religieuze en politieke leider die uit naam van Allah spreekt – de mahdi (messias)

Gemeenschappelijke haat tegen Israëel overwint onderlinge verschillen (vgl. Luk.23:12)

IS werpt de schaduw van de koning van het noorden (Syrië) en Assyrië (groot-Syrië) vooruit

Opmars Assyrië – Israëls bondgenoot EU – Christus' komst

4. Jeruzalem ingenomen, Egypte overrompeld
Dan.11:40-43; Joël2:1-11; Zac.14:1-2
5. Legers EU snellen Israël te hulp vanwege
verbond Openb.19:19
6. De Heer Jezus komt uit de hemel en verdelgt
de Europese legers in Harmagedon en
werpt hun leiders in de hel Openb.16:16;
17:14; 19:11-21; Dan.2:34-35,44-45

Christus verdelgt de koning van het noorden en Assyrië

7. Christus neemt plaats op de Olijfberg
Zac.14:3-7; Han.1:11; Ps.2:8
8. De Assyriërs keren uit Egypte terug
naar Jeruzalem Dan.11:44-45a
9. Christus komt uit Edom en verdelgt de
koning van het noorden, Syrië, ofwel
Assyrië bij Jeruzalem Joël3:2,12;
Dan.11:45b; Jes.30:27-33

Eerste aanval van Assyrië op Israël



Daniël 11:40-41

40 *En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken.*

41 *Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon.*

Assyrië stoot door naar Egypte



Daniël 11:42-43

42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor *het land Egypte* is er geen ontkomen aan.

43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen treden.

Geruchten uit het oosten en uit het noorden



Daniël 11:44

Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan.

De tweede belegering van Jeruzalem en het einde van Assyrië



Daniël 11:45

En hij zal de tenten van zijn paleis opzetten tussen de zeeën en de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben.

Israël woont in vrede in zijn land onder de heerschappij van zijn Messias

10. Gelovig overblijfsel Joden (twee stammen) is verlost van al zijn vijanden

Jes.10:20-27; Zef.3:12-15

11. Overblijfsel van de tien stammen is uit alle volken teruggekeerd naar Israël

Mat.24:31; Eze.20:34-38; Hos.11:11

12. Israël woont als één volk van twaalf stammen onder één Koning in vrede en veiligheid in het land **Eze.37:15-28**

Rusland geoordeeld – vrede op aarde

13. Gog, de vorst van Magog, een macht in het uiterste noorden (Eze.38:6,15; 39:2), dat is Rusland, rukt op tegen Israël en wordt op de bergen van Israël verdelgd

Eze.38-39

14. Vrederijk, Jeruzalem centrum van de aarde, de nieuwe tempel

Jes.11:1-10; Openb.20:1-6; Eze.40-44

Bescherming tegen dreiging en terreur – straks én NU

Jesaja 32:1-2

1. *Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht.*
2. *Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land.*

Website

Op www.oudesporen.nl staan commentaren van alle bijbelboeken [m.u.v. Psalmen en Hooglied – daaraan wordt gewerkt] en publicaties over diverse onderwerpen.

Alle commentaren en publicaties zijn vrij te downloaden als PDF en E-book.