

Israël en Christus?

Komt er wereldvrede?

Oost-Souburg

28 januari 2018

Overzicht

1. Inleiding
2. De Messias in het Oude Testament
3. De komst van Christus
4. Christus en Israël
5. Christus en de heidenen
6. Christus, Israël en vrede

1. Inleiding

- Er komt wel / geen wereldvrede
 - Maar wat is vrede?
- Wereldvrede hangt wel / niet af van Israël
 - Maar wat is Israël?
- Wereldvrede hangt wel / niet af van Christus
 - Maar wat en/of wie is Christus?

1. Inleiding



1. Inleiding

- Beeld staat in het Ralph Bunche park tegenover het gebouw van de Verenigde Naties in New York
- Tekst is een deel van Jesaja 2:4:
- “En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een *ander* volk het zwaard opheffen. Oorlog *voeren* zullen zij niet meer leren.”
- Lees wat er ontbreekt!

1. Inleiding

- Vrede = afwezigheid van oorlog?
- Vrede = sjaloom (Hebr. = veiligheid)
 - Wat is het gevaar?
- Vrede = sjaloom (Hebr. = resultaat van verzoening)
- Vrede = eiréné (Gr. = verbondenheid)
 - Verbondenheid, maar met wie?

1. Inleiding

Zes teksten in de Bijbel met Israël en Christus

1. 2 Samuël 23:1
2. Markus 15:31
3. Handelingen 2:36
4. Handelingen 4:10
5. Handelingen 10:36
6. Efeze 2:12

2. Messias in het Oude Testament

En dit zijn de laatste woorden van David.

David, de zoon van Isai, spreekt;
de man die hoog is opgericht, spreekt,
de gezalfde^{G5547} door de God van Jakob,
en lieflijk in psalmen van Israël.

(2 Samuël 23:1).

2. Messias in het Oude Testament

- Christus: komt van het Griekse ‘Christos’ (G5547)
- Christos betekent ‘gezalvde’
- Christos is in de Septuaginta de vertaling van het Hebreeuwse ‘masjiach’ (H4899) (= Messias)
- ‘Masjiach’ komt van het werkwoord ‘masjach’ (H4886) (= zalven, bestrijken); ‘chriō’ (G5488)
- Gewoon zalven is ‘soek’ (H5480); ‘aleiphō’ (G0218) of ‘murizō’ (G3462)

2. Messias in het Oude Testament

Wie worden er gezalfd in het Oude Testament?

- Priesters en de tabernakel (Exodus 30:22-33)
- Vorsten (1 Samuël 16:1-13)
- Profeten (1 Koningen 19:16)
- God (Psalm 45:7-8)

2. Messias in het Oude Testament

Wie of wat is nodig in een vrederijk?

- Een huis van God en priesters
- Een vorst op de troon van David
- Profeten om vrede te verkondigen
- God te midden van Zijn volk

2. Messias in het Oude Testament

Israël in het Oude Testament

- Tot Jozua: geen land, geen koning
- Tijd van de Richteren: geen koning (Ri 17:6)
- De gezalfde vorsten: Saul, David
- Salomo en Zadok (1Kr 29:22)
- Na Salomo: scheuring & ballingschap

3. De komst van Christus

Laat de Christus^{G5547}, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.

(Markus 15:32)

3. De komst van Christus

Boek	Christus
Mattheüs	Koning
Markus	Profeet
Lukas	Priester
Johannes	God
Handelingen	Gezeten aan Gods rechterhand

3. De komst van Christus

Waarom is Jezus de Christus volgens Mattheüs?

- Zijn afkomst en geboorte (Mt 1-2).
- Zijn werken (Mt 11:2, vgl. Mt 8-9).
- De belijdenis van Petrus (Mt 16:13-20).
- Zijn eigen getuigenis voor Kajafas (Mt 26:63-64).
- Getuigenis van Pilatus (Mt 27:17-22).

3. De komst van Christus

Waarom is Jezus de Christus volgens Markus?

- Het evangelie is van Hem (Mk 1:1).
- De belijdenis van Petrus (Mk 8:29).
- Discipel van Jezus = ... van Christus (Mk 9:41)
- Zijn eigen getuigenis (Mk 14:61).
- Spotten van de overpriesters (Mk 15:31-32).

3. De komst van Christus

Waarom is Jezus de Christus volgens Lukas?

- Boodschap van de engel (Lk 2:11).
- Goddelijke openbaring aan Simeon (Lk 2:25).
- Getuigenis van demonen (Lk 4:41).
- De belijdenis van Petrus (Lk 9:20).
- Zijn eigen getuigenis (Lk 22:67; 23:2).
- Spotten bij het kruis (Lk 23:35,39).
- Vervulling van de Schrift (Lk 24:26,46).

3. De komst van Christus

Waarom is Jezus de Christus volgens Johannes?

- Door Hem genade en waarheid (Jh 1:17).
- Getuigenis van Andreas (Messias) (Jh 1:42).
- Getuigenis van Jezus bij de put (Messias) (Jh 4:21-26).
- De belijdenis van Petrus (zoon van God) (Jh 6:69).
- Verwarring bij het volk (Jh 7:40-42).
- Beleid van de Joden (Jh 9:22).

3. De komst van Christus

Waarom is Jezus de Christus volgens Johannes?
(vervolg)

- Getuigenis van Jezus tegen de Joden (Jh 10:23-30).
- Getuigenis van Martha (Zoon van God) (Jh 11:24-27).
- Vraag van de menigte (Jh 12:34).
- Gebed van de Heer Jezus (Jh 17:3).
- Het Evangelie naar Johannes (Jh 20:31).

4. Christus en Israël

Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus^{G5547} gemaakt heeft, *namelijk* deze Jezus, Die u gekruisigd hebt.

(Handelingen 2:36)

4. Christus en Israël

Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man *bewezen*, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus^{G5547}, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt *maar* Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze *man* hier gezond voor u staat.

(Handelingen 4:10-11)

4. Christus en Israël

Dit is het woord dat Hij gezonden heeft tot de Israëlieten (letterlijk: zonen van Israël), waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus^{G5547}; Deze is de Heere van allen.

(Handelingen 10:36)

4. Christus en Israël

Handelingen toont drie facetten van Israël

- Huis van Israël (koninkrijk) > Christus is de opgevaren Heer aan Gods rechterhand (Ps 110:1).
- Volk van Israël > Christus is gekruisigd en opgewekt; de steen die veracht werd (Ps 118:22).
- Zonen van Israël > Christus verkondigt de goede boodschap van vrede; Heer van allen (Js 52:7; Na 1:15).

4. Christus en Israël

Handelingen toont:

- Christus is gezeten aan Gods rechterhand
- Oproep aan Israël om Christus te aanvaarden
- Onderbouwing vanuit het Oude Testament dat Jezus de Christus is
- Het werk van de Heilige Geest in gelovigen
- De kracht van de naam van Jezus Christus
- De verwerping door Israël

5. Christus en de heidenen

Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus^{G5547} was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.

(Efeze 2:11-12)

5. Christus en de heidenen

Maar nu, in Christus^{G5547} Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus^{G5547} dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft.

(Efeze 2:13-14a)

5. Christus en de heidenen

In onze tijd (Psalm 45):

- Christus en Zijn bruid: de gemeente (Ef 5:32)
- Geen onderscheid tussen Jood of Griek (Gl 4:28)
- Christus in ons en wij in Christus
- Hij is onze vrede
- Maar: vijandschap ten opzichte van Christus en de gelovigen.

6. Christus, Israël en vrede

Jesaja 2:1-5:

- Huis van God (Js 2:2,3)
- Woord van de HEER, onderwijs (Js 2:3)
- Wetgeving en rechtspraak (Js 2:3)
- Heidenen en Joden samen (Js 2:2,3,5)
- Geen oorlog (Js 2:4)
- Christus regeert duizend jaar (Op 20:4)

Israël en Christus?

Komt er wereldvrede?

Oost-Souburg

28 januari 2018