

De verstandigen (maskilim)

Jesaja 59

Maskilim

- Dan 11:33 En de **verstandigen** onder het volk zullen velen tot inzicht brengen ...
- Dan 11:35 Sommige van de **verstandigen** zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot de eindtijd ...
- Dan 12:10 En de **verstandigen** zullen het verstaan ...
- Dan 12:3 En de **verstandigen** zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altoos.

stralen als de glans van het uitspansel



Those who are wise will shine as bright as the sky,
and those who lead many to righteousness will shine
like the stars forever.

Daniel 12:3

Onderwijs in gerechtigheid

- **Waarom onverhoorde gebeden?**
- Eerst was er onoprechtheid bij het volk, zij hebben slechts een religie en geen relatie met de HEER. Dat moet eerst verdwijnen. Jes 58
- En dan pas kan de HEER onderwijs geven in gerechtigheid, uitleg over Wie Hij is en over wie wij zijn en over Zijn regeringswegen met ons

Indeling Jes 59

- Aanklacht (1-3 Jullie/jij en 4-8 zij/hun)
- Schuldbelijdenis (9-15a wij/ons)
- Verlossing (15b-18 en 19-21 Hij/Hem)



Onderwijs over de HEERE (vs 1,2)

- Nadat Zijn **mond** (Jes 58:14) gesproken heeft, volgt nu een uitleg:
- Zijn **hand**: niet te kort (ONMACHTIG).
- Zijn **oor**: niet te zwaar (ONVERSCHILLIG).
- Zijn **aangezicht**: verborgen
- door ongerechtigheid, overeenkomstig het verbond. Zie Ps 66:18 *“Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord”*

‘scheiding’ door ongerechtigheid (vs 2)

- Het verbreken van het **verbond**
- Geen ware verootmoediging (Jes 58).
- Regering van de antichrist en het 1^e beest
- De gruwel van de verwoesting (Mt 24:15, Dan 12:11)
- De grote verdrukking: vervolging van gelovigen

ONGERECHTIGHEID (vs 2)

- 1. Geweldenarij: vs 3. Vgl Gen 6, Op 6, 14, Ps 10-12.
- 2. Bedrog: vs 3. Leugen en verraad (Mi 7:2-6).
- 3. Onrecht: vs 4. Valse rechtszaken.
- 4. Demonische leringen: vs 5. Vgl Op 12:9; 1 Tm 4:1

- Daarom de tuchtroede van God: vs 6 en 19, de vijand komt als een rivier, als een vloed (Jes 8:7).



Onderwijs over het volk (vs 3-8)

- De handen: met bloed besmet
- De vingers: met ongerechtigheid besmet
- De lippen: spreken leugen
- De tong: brengt onrecht
- De voeten: snellen naar het kwaad
- De gedachten: zondig



eieren van een gifslang (vs 5)





spinnenweb



onschuldig bloed (vs 7)





GEEN VREDE (VERS 8)

שֵׁשׁ כִּלְיוֹנִים

ד

Daarom

- Het woord valt op goede (Mt 13), geploegde aarde (Jes 28:24,25)
- 'ONS' in plaats van 'jullie' of 'zij' (vgl Daniel, Ezra en Nehemia).
- De bedekking weggenomen (2 Kor 3:16).
- Erkenning van duisternis, niet meer 'een blinde leidslieden van blinden'.
- Voorwaarde voor herstel (Joh 9:39v).
- Daarna het herstel (Jes 60-62), vgl de broers van Jozef.

Blind, ja, zonder ogen (vs 10)



Beren en duiven (vs 11)



Jozef en zijn broers (Gen 44:31)



De roede, als een rivier vs 19, Jes 8:7

- Jes 10:5 Assyrië o.l.v. Sanherib
- Dan 11:21 veracht man →
Antiochus Epifanes
- Beide zijn typen (Dan 11:40) v.d.
toekomstige koning v.h. noorden
- De laatste Assyrier: Gog (Eze 38, 39)



Het verbond, vs 21 (Jes 58:14; Gen 15)

